

8 Oct. 1941

Mijn Geachte Heer brüchle.

1 Oct. zijn 16 Joodische leerlingen van de school verzameld; ze liepen thans zonder orde mijns langs de straat.

Het Departement heeft nog geen beslissing genomen met betrekking tot het Vaderland, dat Joodische doofstommen en blinden wellicht op de bestaande scholen zou kunnen krijgen.

Op het moment ons Minister nog een telegram aan het Departement; reeds eerder heeft een reeks ingediend. We hebben af te wachten; uiteindelijk zal de beslissing in handen van de bevoegde gezagzaam liggen.

Mit beste
Afgelatenhand